

Waarom de Friezen niet van geschiedenis houden

Op de middelbare school kwam ik in aanraking met de *Skiednis fen Fryslân* van Douwe Kalma toen ik een scriptie schreef over de relatie tussen Fryslân en de middeleeuwse Hanze. Ik had geen enkel besef van Kalma en diens romantische opvattingen over de Friese geschiedenis. Ik gebruikte de *Skiednis* als handboek, ook omdat er verder geen handboeken voor de Friese geschiedenis voorhanden waren. Dat laatste vond ik toen wel opvallend. Kalma publiceerde zijn werk in 1935 en het was dus al veertig jaar oud toen ik het gebruikte. Maar het meest is mij een passage bijgebleven die naar mijn mening anno 2015 nog steeds een bijzondere actualiteit heeft. Kalma schrijft: ‘Misschien kan deze voortdurende verandering verklaren waarom dit volk zo weinig ware zin heeft voor het geschiedkundige en waarom het in het historische vaak meer houdt van het fantastische dan van het feitelijke. De natuur heeft het niet geleerd ontzag te hebben voor wat was’ (Kalma, *Skiednis fen Fryslân*, 1935, p. 4; vert. BL). Zo houdt Kalma ons een spiegel voor. Zien we daarin nog het ware gezicht van Fryslân?